

Bøsser boller bedst

For 40 år siden blev BØSSERNES BEFRIESES FRONT dannet og var med til at skabe bedre forhold for homoseksuelle i Danmark.



BBF 40 ÅR

Af Peter Kyhl Olesen

"Hvad der har gjort mest indtryk på mig igennem årene hos BBF? At vi virkelig havde vind i sejlene; hvor meget vi fik gjort; og hvor stort mod der blev udvist af dem, der var med, når man tager alle de omkostninger, det havde, i betragtning."

Det fortæller Wanda Listz, der fra starten af 70'erne og igennem mere end to årtier var en af de toneangivende personer inden for Bøssernes Befrielses Front (BBF).

Bøsse eller homofil

BBF blev dannet to år efter, at homoer og transer i New York gjorde oprør imod en politirazzia mod Stonewall Inn i Christopher Street.

BBF's eget slogan *Bøsser boller bedst* indikerede en mere offensiv stil, end man var vant til dengang. Ordet *bøsse* havde indtil da en vulgær og degraderende betydning, hvorimod *homofil* var den gængse og mere moderate betegnelse.

Af samme grund var BBF'erne også i opposition til den hidtidige forening for homoseksuelle, *Landsforeningen af 1948*, fordi dens navn ikke fortalte, hvem den repræsenterede. For BBF handlede det om at stå ved, hvad man er – og at være stolt over det.

Fisseletterne

I 70'erne kom BBF til at spille en central rolle i den danske homofrigørelse. *Fisseletterne* definerede profilen udadtil – en effektiv måde at synliggøre bøsser og gøre op med normer om, hvordan mænd skulle opføre sig.

Dengang var det at springe ud ofte lig med udstødelse af familien, og København var stort set det eneste sted, hvor man kunne udleve sin homoseksualitet. At iklæde sig dametøj gav mange en følelse af frigørelse, og det fremmede kampånden.

I begyndelsen af 70'erne var der stadig udbredt modvilje over for homoseksuelle i Danmark. Men BBF's manifestationer var med til at forandre vilkårene til det bedre, hvilket det danske homomiljø nyder godt af i dag.

Kan blive udfordret

En af datidens frontkæmpere advarer dog mod at tro, at kampen er endegyldigt vundet her i 2011:

"Selv om det går godt, skal vi stadig være parat til at værne om vores rettigheder. Det er ikke til at vide, hvornår de bliver udfordret," siger Wanda Liszt og nævner som eksempler den katolske kirke og fundamentalistiske muslimer.

"Herregud! 40 år er ikke ret meget. Det er historisk set et splitsekund. Det er vigtigt, at vi ikke bliver historisk udvidende og tager alt det vundne for givet."

HISTORISKE MILEPÆLE

1972: Danseforbuddet afskaffes. Indtil da måtte personer af samme køn ikke danse sammen på offentlige steder.

1973: Bøsserne får eget fristed på Christiania. Stedet døbes Bøssehuset.

1976: Den seksuelle lavalder for homoseksuelle og heteroseksuelle gøres ens: 15 år. Før var den seksuelle lavalder 15 år for heteroseksuelle og 18 år for homoseksuelle.

1981: Danmark sletter homoseksualitet fra listen over psykiske lidelser.

BBF 40 ÅR

18.-26. juni summer Bøssehuset af aktiviteter med politiske saloner og fester i anledning af BBF's 40 års jubilæum.

Onsdag den 22. juni er der reception for udgivelsen af Wanda Liszt's erindringsbog *Virkelige hændelser fra et liv ved fronten – erindringer om Bøssernes Befrielses Front*. Og lørdag den 25. juni kulminerer jubilæumsugen med Frøken Verden i Den Grå Hal.

Se programmet på: boessehuset.dk